

## Velfærdsborgersamlingen i Greve Kommune

2. samling den 16.03.2024 kl. 10-17

Greve Gymnasium

### Til stede

Deltagere i borgersamlingen:

Der var 24 borgere, der deltog. Samlet 7 afbud og udeblivelser.

### Andre deltagere

Facilitatorer fra Greve Kommune, 2 konsulenter fra We Do Democracy og en praktikant

### Observatører

4 observatører.

### Oplægsholdere

Louise Angelo og Alice Holmberg, Komponent – kommunernes udviklingscenter

### Programmet

We Do Democracy bød velkommen og samlede op på indholdet af det første møde den 28. februar 2024.

Herefter mødte borgerne hinanden ved bordene og delte nogle af de tanker, de havde gjort sig siden sidst.

Borgersamlingen blev dernæst introduceret til en model for, hvordan vi kan gå fra at tale velfærd i Greve Kommune i dag til at tale om velfærd i Greve Kommune i fremtiden. Borgersamlingen drøftede ved bordene, hvad de ser af fordele og ulemper ved den velfærd vi kender i dag.

To konsulenter fra Komponent faciliterede en workshop med seks forskellige velfærdstendenser, som borgersamlingens medlemmer kunne blive inspireret af:

1. **Flere skal spise af den samme kage.** Denne tendens kendetegnes ved, at politikerne ikke gør noget andet end de gør i dag. Der er kun den samme sum penge, men der er flere, der har behov for at få del i den, så hvad er det, vi skal skære væk?  
Dilemma: Forventningerne hos borgerne stiger, fordi levestandarden stiger, men oplevelsen af kvaliteten af ydelser fra det offentlige falder.
2. **Den 3-D printede kage.** Denne tendens handler om, at flere velfærdsopgaver kan løses ved hjælp af digitalisering og velfærdsteknologi og løse en del af problemet med, at der er færre hænder til at løfte velfærdsopgaver.  
Dilemma: Ny teknologi kræver en indsats for, at borgere og medarbejdere er trygge, koster meget og giver sjældent besparelser i starten. Det skaber ofte A- og B-hold i starten.



3. **Spis rugbrød til og gem kagen til senere.** Den grundlæggende præmis for denne tendens er, at det er bedre og billigere at forebygge end at behandle. Ved at bruge ressourcer nu, kan man undgå at bruge mange flere ressourcer i fremtiden.  
Dilemma: Det giver nogle etiske og fordelingsmæssige dilemmaer at investere i fremtiden på bekostning af nutiden.
4. **Sammenskudsgilde.** Alle skal bidrage mere, så velfærdsopgaverne løses i fællesskab. Privatpersoner, foreninger, organisationer eller virksomheder skal gøre mere og kommunen skal gøre mindre.  
Dilemma: Hvis vi gør mere i fællesskab og deler med hinanden, bruger vi færre ressourcer. Men hvor langt vil vi gå? Hvordan sikrer vi ansvar og medborgerskab, når mange borgere også kun vil engagere sig ad hoc?
5. **Gør kagen større.** Denne tendens går ud på at finde flere penge - f.eks. gennem fonde, offentlig private samarbejder (OPP) eller flere skatteborgere.  
Dilemma: Hvordan kan man tiltrække penge udefra, der letter driften, og ikke bliver til et ekstra projekt? Hvem skal man f.eks. tiltrække og hvordan?
6. **Køb, vælg eller design din egen kage.** Denne tendens handler om privatisering af velfærdsydelser. Flere borgere ønsker mere individuelt tilpassede ydelser og køber velfærdsydelser hos private aktører.  
Dilemma: Når flere forlader de offentlige ydelser, skabes et A- og et B-hold. De rigeste har råd til mere luksus, de mest udsatte får de ringeste ydelser.

Medlemmerne af borgersamlingen skrev deres tanker og idéer om velfærdstendenserne ned og udvalgte, hvilken tendens, de ville arbejde videre med frem mod det åbne borgermøde den 3. april 2024.

We Do Democracy tog en temperaturmåling på, hvor enige og uenige medlemmerne af borgersamlingen er i forhold til forskellige udsagn, der udtrykker de seks tendenser.

Tilbage ved bordene talte deltagerne om deres drømme for fremtidens velfærd og skrev pointer ned på plancherne.

We Do Democracy viste anbefalingerne fra Greve Kommunes klimaborgersamling som eksempel på, hvordan en anbefaling kan se ud. Herefter formulerede borgerne deres første bud på anbefalinger, som de arbejder videre med frem mod det åbne borgermøde den 3. april 2024.

Præsentationen fra velfærdsborgersamlingens 2. møde samt beskrivelse af velfærdstendenserne i deres fulde længde kan ses på hjemmesiden [greve.dk/velfærdsborgersamling](https://greve.dk/velfærdsborgersamling).

Næste gang borgersamlingen mødes er onsdag den 3. april 2024 kl. 17-21, hvor interesserede borgere, der ikke er en del af borgersamlingen er velkomne til at komme og få indblik i borgersamlingens arbejde og give sine input. Den åbne del er fra kl. 18.30-20.00. Fra kl. 20-21 mødes borgersamlingen til en dialog med byrådet.